

Hakhel: The Precious Pearl

Shiur prepared for Hazon Staff
6.18.15 by Ari Hart

Talmud Bavli, Chagigah 3a

מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעין אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש היום אמרו לו תלמידך אנו ומימך אנו שותין אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש שבת של מי היתה שבת של ר' אלעזר בן עזריה היתה ובמה היתה הגדה היום אמרו לו בפרשת הקהל ומה דרש בה (דברים לא, יב) הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני

It happened to R. Yochanan ben Beruka and R. Elazar ben Chisma, that they went to visit R. Yehoshua in Pekiin. He said to them, What innovation was there in the house of study today? They said to him, We are your students, and of your waters do we drink. He said to them, Even so, it is impossible for the house of study to be without something new. Whose week was it? It was R. Elazar ben Azariah's. And what was the discussion on today? They said to him, On the section of Hakhel ("Assembly"). And what was his exposition? (Deuteronomy 31:12) "Assemble the people, the men and the women and the little ones". If the men come to learn, and if the women come to hear, why do the little ones come? In order to give reward for those that bring them. He said to them, There was a precious pearl in your hand, and you sought to deprive me of it!

Hakhel in the Torah

Deuteronomy 31:9

ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית ידוד ואל כל זקני ישראל: ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות: בבוא כל ישראל לראות את פני ידוד אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם: הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ידוד אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת: ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ידוד אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה:

And Moses wrote this law, and delivered it unto the priests the sons of Levi, that bore the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. And Moses commanded them, saying: 'At the end of every seven years, in the set time of the year of release, in the feast of tabernacles: Assemble the people, the men and the women and the little ones, and the stranger that is within your gates, that they may hear, and that they may learn, and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law;

and that their children, who have not known, may hear, and learn to fear the Lord your God, as long as you live in the land whither you go over the Jordan to possess it.'

Hakhel's Performance - Re-experiencing Covenantal Unity

Rambam, Mishne Torah: Chagiga Chapter 6:3, 6

כיצד הוא קורא: תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים, כדי להקהיל את העם; ומביאין בימה גדולה, ושל עץ הייתה, ומעמידין אותה באמצע עזרת נשים. והמלך עולה ויושב עליה, כדי שישמעו קריאתו; וכל ישראל העולים לחג, מתקבצין סביביו. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה, ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכוהן גדול, וכוהן גדול נותנו למלך--כדי להדרו ברוב בני אדם. והמלך מקבלו כשהוא עומד; ואם רצה, יושב. ופותח ומברך כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת, וקורא הפרשייות שאמרנו עד שהוא גומר, וגולל ומברך לאחריה כדרך שמברכין בבתי כנסיות. ומוסיף שבע ברכות

How would he read? They would blow horns through Jerusalem in order to gather the people. A great platform of wood would be brought and erected in the women's forecourt. The king would sit upon it so that all could hear his reading. All the Jews would gather about him. The Chazzan of the kneset would take the Torah and give it to the head of the kneset who would give it to the Segan Kohen Gadol (assistant Kohen Gadol). He would then give it to the Kohen Gadol who, in turn, gave it to the king in order to endow it with eminence amid the multitude of the people." The king would accept it while standing but, if he wished, he might sit while he read it. And he would open and bless like he would say the blessings in the synagogue, and read the blessings that we stated until he finished, and then would wrap the Torah and bless afterwards like they bless in the synagogue. **And then he would add seven blessings...**

הלכה ו

וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל

Converts, who do not know Hebrew, are obligated to prepare their hearts and ears to listen with fear and trembling as on the day the **Torah was given on Sinai**. Even the greatest scholars who know the entire Torah are required to listen with great intent. One who cannot hear (either because he is too far away, or because he doesn't understand Hebrew) is required to direct his heart to the reading, for the Torah established this in order to strengthen the true faith. He should see himself as if he were

commanded to accept the Torah at this moment as though he heard it from God, Himself, for the king is the emissary for making the voice of God heard.

Rambam on Hilchot Pesach

מצות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן... אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים.

It is a positive commandment to speak of the stories and wonders that were done for our forefathers in Egypt on the night of the 15th... Even great scholars are obligated to tell the story... In every generation a person is obligated to show himself as if he himself is leaving Egypt at that moment.

Celebrating What the Jewish People Bring to the World

Sefer Hachinuch - Mitzvah of Hakhel

משרשי המצוה לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד תענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים על כן בהיות כל עיקרן בה ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דבריה ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים וטף לאמר מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו ותהיה התשובה לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בלבם חשקה ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה וישמח ה' במעשיו וכענין שכתוב בפירו

This mitzvah is rooted in the essential nature of the Torah to the Jewish people. It is through this essential nature of Torah that distinguishes the Jewish people from the nations of the world. It is what enables us to merit joy and life beyond time, eternal, of which there is nothing higher in creation.

Thus, it is fitting that all should gather together at a specific time to hear its words and to have its voice go forth amongst the whole people, men women and children. It will be asked "what is the purpose of all of us gathering together?" And the answer will be "to hear words of Torah, which is our source, our glory, our splendor." And from this people will come to speak of its worth, and desire will enter their hearts to know God, and they will come to know goodness and joy.

What was read?

1. Beginning of Devarim through Shema - history, narrative up to this point

2. Second Paragraph of Shema - environmental consequences for spiritual arrogance
3. Tithing - economic justice, bringing sanctity into the home and the food we eat
4. Laws of the King - delineating limits on human political power
5. Blessings and curses - the stakes

The Final Gathering?

Rebbe Nachman of Breslov, Likkutei Halachot Section 2, Chapter 1

כֵּן מִצְוֹת הַקְּהֵל הוּא בְּסוּכּוֹת. כִּי אַז עָקַר זְמַן הַקְּבוּץ כִּנְ"ל. וְעַל-כֵּן בְּפֶרֶשֶׁת וַיִּלָּךְ שֶׁמִּדְבַּר שָׁם מִסוּף הַסִּתְלָקוֹת מִשָּׁה בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן שֶׁאֵז הוֹכִיחָם מְאֹד עַל שֶׁעֲתִידִין לַחֲטֹא וַיַּחֲרֵב הַבַּיִת-הַמִּקְדָּשׁ כְּמוֹ שֶׁמְבַאֵר שָׁם בְּאֵלוֹ הַפְּרָשִׁיּוֹת. עַל-כֵּן צִוָּה לָהֶם אֵז מִצְוֹת הַקְּהֵל לְרַמֵּז שֶׁכָּל הַתְּקוּן הוּא עַל-יְדֵי בְּחִינַת הַקְּהֵל שֶׁהוּא כְּשִׁיקָהֵלוֹ וַיִּתְקַבְּצוּ הַרְבֵּה מִיִּשְׂרָאֵל לְעֵסֶק בְּעַבּוּדֵי ה' וְלִהְתְּקַרֵּב לְצַדִּיקֵי אֲמֵת שֶׁהֵם בְּחִינַת מִשָּׁה שְׁזָהוּ בְּחִינַת מִצְוֹת הַקְּהֵל שֶׁהִיא בְּבֵית-הַמִּקְדָּשׁ, כִּי כָּל מִי שִׁישׁ בּוֹ דַּעָה כְּאֵלוֹ נִבְנָה בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ בְּיָמָיו

וְכֵן בְּסוּף אָמַר הַקְּהֵלוּ אֵלַי אֶת כָּל רְאִשֵׁי שְׁבֻטֵיכֶם וְזַקְנֵיכֶם. וְכֵן יַעֲקֹב קָדָם מוֹתוֹ אָמַר, הַקְּבֹצוּ וְשִׁמְעוּ בְּנֵי יַעֲקֹב וְכוּ'. לְהוֹרוֹת שֶׁעָקַר הַתְּקוּן בְּאַחֲרֵי הַיָּמִים הוּא עַל-יְדֵי הַקְּהֵלָה וְהַקְּבוּץ יַחַד אֶל הַרוּעָה הָאֲמִתִּי שֶׁהוּא בְּחִינַת מִשָּׁה וְכִנְ"ל

And this is why hakhel happens during Sukkot, because the essential time of gathering is Sukkot. And this is why in parashat Vayeileich, where Moshe is speaking to the people on the final day of his life and giving great rebuke, that in the future they will sin and the temple will be destroyed. It is there that the mitzvah of Hakhel appears, to hint to them that the secret of tikkun comes through the aspect of Hakhel, where all come together and group to serve the divine and to come close to the true righteous people, who are the aspect of Moshe. This is the aspect of Hakhel in the Temple, and anyone who has knowledge is like one who built the temple in his days.

And this is why at his end Moshe said "gather to me the heads of tribes and the elders." And also Yaakov before his death said "gather and listen," in order to teach that the source that the tikkun at the end of days will be through the gathering together to the true shepherd who has the attribute of Moshe. And this is why we read kohelet, which speaks a great deal about the impermanence of the world. And it is called Kohelet because King Solomon would say all of his teachings at Hakhel as our rabbis taught.